



Ätten von Waldens Årsmöte Hedgården, Västmanland

Den 4 september 2021 hade släkten sitt årsmöte i Hedgården. Det hade gått 4 år sedan sista släkträffen. Den var planerad till 2020 men restriktioner för covid-19 gjorde att mötet inställdes. Denna dag sken solen från en klarblå himmel. Det var en varm och gemytlig dag. Släkten anlände med breda leenden. Vi blev inte många. Flera hade ringt och mailat om oro för den långa resan och andra för covid-19. Våra släktingar både från Norge och Finland beslutade sig för att stanna hem och vi blev 16 personer. Vid ankomsten stod härliga smörgåsar och kaffe/the framdukat som stärkte gott.

Kl. 11.00 samlades vi för Årsmöte och vår ordförande Dag von Walden öppnade årsmötet med att hälsa alla hjärtligt välkomna. Ordförande Dag utlyste en tyst minut för våra släktingar som gått bort under 2017 - 2020.

Ordförande Dag slussade oss igenom mötet utifrån stadgarna, föredragnings-listans 13 punkter: De röstberättigade hade inget att invändningar mot redovisningarna. Upprättande av röstlängd och förteckning, verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning, revisorers berättelse, fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, val av styrelseledamöter och suppleanter:

- Ordförande Dag von Walden
- Vice ordförande Margareta von Walden
- Sekreterare Lars von Walden
- Kassör Lena Nässla
- webbmaster Hans Nässla
- suppleanter Fredrik von Walden och Robin von Walden

Val av årsavgift beslöts vara den samma som tidigare år, 250 kr för medlem och 150 kr för familjemedlem.

Två ordinarie revisorer valdes: Lennart von Walden och Helene von Walden Stridsberg.

Punkten 12. Tidpunkt och Form för nästa ordinarie släktmöte. Det framkom fler tankar om tätare träffar? Hur ofta? Vad skulle man hitta på? Var skulle man vara? Församlingen kom inte fram till något bestämt så det slutade med att alla skulle fortsätta med funderingar och meddela sig med styrelsen. Styrelsen i sin tur återkommer med svar i frågan.

Som sist punkt avtackade Dag vår kassörska Helene von Walden Stridsberg för flera år skickligt och noggrant förda uppgifter och överlämnade en vacker blomsterbukett.

Dag avslutade mötet och bjöd oss alla till bords till en välsmakande lunch.

Karmansbo smedja



Efter en välsmakande lunch och bensträckare for vi till smedja och där möttes vi av vår fantastiskt kunniga och underhållande guide, Tommy Berglund. Vi samlades i en närliggande byggnad. Han berättade livfullt om hur de under flera årsarbeten tog hand om byggnaden och rustat upp smedjan efter översvämning 1977 och brand 1988.



Karmansbo hammar anlades troligen 1580 vid Hedströmmen. Många olika skiftningar med ägarbyten och omstruktureringar genomfördes under åren. 1870 - 1873 moderniserades bruket med lanchestersmide, blåsmaskin och valsverk. 1881 ombildades bruket till aktieföretag under namn Karmansbo Bruk AB och utvecklades till ett av de större stångjärnsbruken. Bruket lades ned 1958.

Översvämningen 1977



Branden 1988



Så tågade vi iväg in i smedjan och fick åse verksamhet från forntiden. Vi fick se hur maskiner fungerade. En fantasieggande miljö. Mörkt, smutsigt, bullrigt och varmt var det när verksamheten var i full gång. Man kan tänka sig in i alla ljud från det brusande vattnet igenom enorma vattenhjul som gav kraften till hammarslagen från mumblingen, fallhammaren. Men inte bara det, där fanns ett blåsluftverk som dunkade och dundrande, valsverkens ljud och alla verktyg som klingade och lät. Kärror som drogs och gnisslade. I min fantasi kan jag tänka mig att människans röster nog fick ta i för att höras. På sommar var det 25 grader varmt vid härsan medan vintern bjöd på kyla. Smedernas klädsel var långskjorta i linne som bars över en bar kropp och som täckte ned till anklarna. På fötterna var det träskor med läderhölje. Strumpor var stickade. När träskon var utslitet flyttade man över läderhöljet till en ny träsula.

vattenhjulet sett utifrån



vattenhjul sett inifrån



Det gamla vattenhjulet, som hade fungerat i 130 år, var totalförstört. Det nya tillverkades av lärkräd liksom det gamla. Lärkräden var planterade av bruket under 1500-talet. Materialet till vattenhjulet bestod av 1492 delar. Som ni kan se mitt i vattenhjulet hade man pluggat in axeltappar, kilar, och när de kilades in användes sniglar som smörjmedel.

vattenhjul med synliga kilar i mitten.



mumbling hammare



valsverk



smedjan sedd inifrån entrén

Här ligger en trött smed på sin halmmadrass för vila. På foten kan vi se hans ullstrumpa i en sliten träsko. Smeden färdigställde träsulan själv. Arbets-passen för smederna från sön. kl. 18 till lör.kl.12. Skift 6 tim. arbete – 6 tim. vila.



Här avslutades vårt mycket lärorika besök. Alla var mycket intresserade och många frågor och funderingar framfördes. Vi som hade lyckan att möta Tommy Berglund i smedjan vill framföra ett INNERLIGT STORT TACK till Dig.

Så återvände vi till Hedgården och fick kaffe/the och kaka. Ordförande Dag passade på att uppvaktad vår medlem Ruth Kallén som fyllt 90 år. En bukett vackra blommor framräcktes ock vi andra fyllde på med en rungande applåd.



Sist men inte minst vill vi framföra **ett STORT HJÄRTLIGT TACK till Dig Ann-Britt Norberg** som ordnat så fina foton från smedjan i Karmansbo.

Vid tangenterna Margareta von Walden