

## Släkträffen den 2 september 2017 i Husby Långhundra

Vid ankomsten till hembygdsgården Blå Wingen registrerades medlemmarna och fick en nyskriven rättelse-och tilläggslista till Släktboken *Den adliga ätten von Waldens historia 2014*. I Blå Wingens lokaler fanns stora målningar av vår hedersmedlem Nils Eskhult. Kaffe och te med tilltugg serverades under en mingelstund.

Kl. 11.00 hälsade ordförande Jahn von Walden alla hjärtligt välkomna och följde dagens program enligt stadgar där de röstberättigade inte hade något att invända. Dag von Walden, tidigare ledamot, valdes till ny ordförande. Till nya ledamöter valdes Robin von Walden, Hans och Lena Nässla, samt suppleant Fredrik von Walden. Övriga ledamöter som kvarstod i styrelsen: Helene von Walden-Stridsberg, Lars von Walden, Fred Eriksson och suppleant Margareta von Walden.



Från vänster: Dag von Walden, Jahn von Walden, Lars von Walden och Fred Ericsson.

Årsavgiften för tiden till nästkommande ordinarie släktmöte beslutades till 250 kr. för medlem samt 150 kr. för maka/sambo. Som avslutning på årsmötet avtackades Jahn von Walden för sina insatser under åren 2000 - 2017 och Dag von Walden överlämnade en vacker blomsterbukett.



Intresserade åhörare.

Därefter samlades medlemmarna till en välsmakande lunch under ett sorl av glada röster. I det fortsatta programmet stod föredrag av Per Lundgren, avdelningschef Kulturmiljö, Stiftelsen Upplands museet. Per Lundgren har forskat kring Carl Dahlman som bland annat var anställd av Carl Fredrik von Walden, född 1689 och död 1739, som informator till sina 2 söner och bodde en period på Husby Långhundra. Carl Dahlman disputerade 1735 och avhandlingen tillägnades Carl Fredrik von Walden "för välvilligt stödjande". Per Lundgren redogjorde för intressanta delar om Carl Dahlmans forskning.



Per Lundgren, avdelningschef på Upplands museum, föreläser om Carl Dahlmans avhandling 1735 om lantushållning.

Paret Anders och Kerstin Eskhult visade ett bildspel och berättade om forna tider i Husby Långhundra och kyrkans historia.



Kerstin och Anders Eskhult berättar om Husby-Långhundra genom tiderna.

Som sista punkt besöktes kyrkan där vi fick en berättelse om kyrkans interiörer, bland annat den vackra altartavlan, och vi uppmärksammade naturligtvis vår svenske anfader Georg Fredrik begravningsvapen från 1728. Den omtalade mässhaken var framtagen. Den är uppsydd av ett tyg från 1600-talets början och skänkt av Brita von Walden. Dagen avslutades med ett besök vid vår släktgrav och Husby gård.



*Anders Eskhult berättar om altartavlan i Husby-Långhundras kyrka.*



*Mässhake skänkt av Brita von Walden 1744.*

Foton av Rainer Brendes



*Georg Fredric von Waldens begravningsvapen från 1728.*