

Saxat ur:

FÖRENINGSNYHETER Nummer 6 2006-01-29

ETT MYCKET TREVIGT SLÄKTMÖTE PÅ UTÖ

En solig sommardag, med något kortvarigt inslag av regn, stod vi förväntansfulla på kajen vid Årsta Havsbad. Det var den 27 augusti 2005 och det var dags för ett nytt spännande släktmöte med von Waldens släktförening. Båten avgick snart med destination Utö.

Margareta von Walden, styrelsemedlem, mötte oss på Gruvbryggan och välkomnade oss ut i skärgården denna vackra dag. Margareta är utöbo sedan länge och det skulle visa sig under dagen att en bättre guide på ön kunde vi inte ha haft.

Det formella årsmötet med påföljande lunch avhölls på Utö Vårds- hus. Med ett gediget dokumentationsmaterial och med en fullspäckad agenda tog oss ordföranden, Jahn von Walden, igenom en rad intressanta diskussionspunkter.

Vi var ett 50-tal släktingar som hade samlats denna dag och



Deltagarna samlade framför Söcitetshuset på Utö

det var roligt med så stor uppslutning. Efter själva mötet serverades vi en god lax till lunch och det gav oss mycket energi till eftermiddagens aktiviteter.

Som efterrätt till lunchen serverade Margareta oss en inblick i Utös intressanta historia. Sittande till bords guidade hon oss fram längs den mycket slingriga väg som olika ägarbyten till ön har inneburit. Vi fick veta många roliga detaljer om alla de

personer som har haft stora tankar och idéer om verksamheten på ön. Utös historia domineras förstås av den gruvdrift som fanns länge på ön och Margaretas berättelse gjorde oss nu nyfikna på hur dessa gamla gruvor egentligen såg ut i verkligheten.

Det behövde vi dock inte vänta länge på att få veta. Margareta tog oss med på en rundvandring bland de gruvschakt som finns kvar idag och vi kunde alla föreställa oss vilket slit- samt arbete det måste ha inneburit att

arbete vid dessa gruvor. Vi fortsatte sedan vår vandring upp till den gamla kvarnen. Där hade vi en härförande utsikt ut över Stockholms södra skärgård. Turen avslutades vid det gamla societetshuset, som en gång i tiden var ett fint hotell med vidunderlig utsikt.

Utö är en stor ö och vi insåg alla att det som Margareta gav oss idag var ett lockande smakprov på vad ön har att erbjuda. Vi kände nog alla att vi gärna återvänder till denna levande skärgårdsö.

Lite shopping vid hamnbodarna hanns med innan det var dags att ta båten hem och nog var det många av oss som hade den berömda utölimpan med sig i väskan.