

# FÖRENINGSNYHETER



**Gunnar Lenke**  
Styrelseledamot

Ålder 69 år.  
Född Östra Ryd i  
Stockholm  
Gift: Med Yvonne Lenke  
Bor: Rydbo  
Yrke: konsult åt  
Trafikverket  
Min mor heter Sigbritt  
Lenke, dotter till Ruth  
von Walden  
Fritidsintressen:  
mina gamla bilar,  
fotografering och  
släktforskning.



## Släktföreningarnas dag på Riddarhuset.

På senaste adelsmötet godkändes en motion att Riddarhuset skulle anordna en dag för släktföreningar att träffas för att diskutera områden som rör släktföreningar.

Söndagen den 19 april deltog Jahn och Margareta i mötet. Moderator för dagen var Magdalena Ribbing och Riddarhusets direktionsordförande Gustaf Wachtmeister hälsade oss välkomna. Ca 90 släktföreningar deltog i en riktigt matnyttig dag med många olika talare och ämnen. Vi informerades bl.a. om delar i förslaget i de nya namnlagen som går på remiss och beräknas antas under 2016, släktmöteshyfs, födda adliga kvinnor och deras barn, vilka kan tillhöra släktföreningarna, hur lägga upp medlemsregister, inhämta samtycke, iakttaga PUL.

Släktföreningen Hermelin berättade om sin släktförening och deras hemsida/tidning.

Under och efter presentationerna var det gott om tid för diskussioner. Mötet varade mellan 10.00 - 16.00 och välkomnades med fm. kaffe och en välsmakande lunch.

Jahn och Margareta tycker att det var en innehållsrik och givande dag.



Riddarhuset

## Släktboken

Släktboken beskriver 12 generationer fram till 2014. Nu finns den till försäljning. Pris 150 kr plus porto.

**Kontakta Helene von Walden Stridsberg**  
helenevonwalden@gmail.com  
Tfn. 08-57022995

Plusgiro 4283961-3



## Rättelse.

I föregående Förenings Nyheter nr. 27 har ett fel uppstått.

Altarmålningen av Gustava Fredrika Carolina von Waldens dotter Fredrika Widolfa Carolina, gift Ahrenberg. Altarmålningen finns ej i Hangö kyrka. Den är uppsatt i Sumiani kyrka.

## En anekdot från karolinernas härjande i Krakow i strider med August den starke.

Efter flera års forskande i von Waldens släkthistoria uppenbarar sig nedanstående historia.

Vid en rundresa i Spanien med besök i Andalusien besöktes katedralen i Almeria, byggd under 1500-talet, tillägnad Santa Maria, Jesu moder. Under guidningen i katedralen uppmärksammades en tavla av Sankta Maria och guiden berättade följande.

Tavlan, en kopia, hade skänkts av den polskfödde påven Sankt Johannes Paulus efter sitt tillträde 1978. Johannes Paulus hade tjänstgjort i Krakows katedralen som var tillägnad Santa Maria.

Originalen av tavlan finns uppsatt i katedralen i Krakow. Tavlan hade skadats av en svensk karolin under det stora nordiska kriget 1700-1721. En karolin högg med sin värja i tavlan. Karolinen fångades omedelbart och togs av daga på plats. I myten berättas att den som vidrör tavlan kommer att utsättas för samma öde som karolinen gjort. Vilka hemskheter utfördes inte under stora nordiska kriget.

I katedralen i Krakow är Kung Sigismund III begravd 1599. Kung Sigismund var den som adlade de tre bröderna Johann, Tilmann och Wilhelm von Walden.

Bäste medlem. Årsavgiften för 2015 är oförändrad vilket innebär 250 kronor för ordinarie medlem. För make/maka, sambo samt hemmavarande barn är avgiften 150 kr.

Vi ser fram emot att ni stödjer släktföreningens ekonomi genom att betala årsavgiften som är vår enda inkomstkälla.

PG. 4283961-3

Styrelsen önskar alla medlemmar en lång, varm och skön sommar!



Mariakyrkan i Krakow