



FÖRENINGSNYHETER



God Jul och Gott Nytt År



Godkväll i stugorna gott folk. Ja då har snart 2014 passerat. Som alla vet så hade vi i år den sedvanliga släktträffen. Glädjande var att så många kunde slita sig från vardagens sysslor och sluta upp på denna trevliga tillställning. Nu dröjer det ett antal år igen innan vi möts. Därför så har vi tagit fram lite önskemål från en del medlemmar. Vi tar gärna emot fler förslag.

Berätta en historia !

Ni som sitter hemma och bläddrar i vår nya fina släktbok kanske har funderingar som dyker upp om vem som skulle kunna berätta mera om detta?

Miss inte att fråga Era gamla släktingar och bekanta.

Hur var det egentligen?

* hade vi några frivilliga i slakten som deltog i det finska vinterkriget på 40-talet?

* hade vi några i vår släkt som emigrerade till Amerika?

Hjälp oss att hitta intressanta saker att berätta !

Skicka ditt bidrag till Bengt AR von Walden Stora kvinns Väg 4 12560 Älvsjö

eller bengt.vw@comhem.se



Lars von Walden 60 år

Sekreterare

Födelseort: Stockholm.
Bor sedan 1985 i Kalmar
Familjen består av Cecilia
och 3 vuxna barn, Linus,
Linn & Wictor. 2 Barnbarn.
Förutom att träffa barn och
barnbarn, så spelar jag
gärna golf, promenerar, och
försöker under
vinterhalvåret aktivera mig
på ett av Kalmars gym.
Arbete: Key Account
Manager på E.ON
Försäljning



Plusgiro 4283961-3

Släktboken En utmärkt julklapp



Släktboken beskriver 12 generationer fram till 2014. Nu finns den till försäljning. Pris 150 kr plus porto.

Kontakta Bengt AR von Walden

bengt.vw@comhem.se

Tel. 08-996308



In Memoriam

Det är med sorg
och saknad
vi härmed får meddela
att vår medlem
Sven Olov Algon
von Walden
har avlidit den 23 september
2014
i en ålder av 86 år

Styrelsen

Hästköttskalas vid Ribbingbäck

Baron Germund Adam Cederhielm var fadder vid Adolf Fredrik von Walden och Hedvig Ulléns son Gustav Julius dop på Landsberga 1775 (Tabell 12). Han var även god man vid Adolf Fredriks bouppteckning 1779 för de omyndiga barnen. Carl Peter von Waldens änka Altea Elisabet Bruzelius (Tabell 10) andra gifte ägde rum på Ribbingebäck.

Baron Cederhielm drev godset Ribbingebäck i Uppland och var omtalad som en omtänksam man.

Hans torpare och bönder fick istället för dagsverken på godset ägna sej åt de hemman, torp och utmarker de ansvarade för och ge halva avkastningen till godsherren. Detta föll väldigt väl ut för både de enskilda och säteriet.

Under missväxtåren 1780 - 1783 rådde hungersnöd. Baronen gjorde allt för hjälpa i nöden. Vällinggrytan stod varje dag på spisen i Ribbingebäckens kök och ingen behövde gå hungrig, sades det, så länge det fanns mjöl i herrgårdens bing.

Han blev också vida känd för sina hästköttskalas på Ribbingebäck.

Han samlade sina äldsta bönder och torpare och slaktade en häst, tillredde dess kött och bjöd dem att äta. Detta spred sig till aristokratin i Stockholm som ett mode och till Kung Gustav III:s hov där de sa "hästkött a la Cederhielms recept" och man talade positivt mot gängse tabu

Baron Germund Adam Cederhielm dog 1804.

EPITAFIUM

Släktföreningens önskan om att få sätta upp en minnestavla i Husby Långhundra kyrka vid vårt vapen har åter igen strandat. Församlingsrådet i Husby Långhundra har envist hävdad att enligt 4 kapitlet 3 § i kulturminneslagen får inga kyrkobyggnader ändras interiörmässigt.

Släktföreningens styrelse anser att en snygg minnestavla som talar om vilka som gravsatts i koret inte på något sätt skulle påverka korets utseende, som den gamla kulturminneslagen skall skydda kyrkorna mot.

Precis som i många andra frågor finns det naturligtvis olika uppfattningar bland församlingsborna. 2006 beslutade dåvarande Kyrkorådet att tillstyrka en uppsättning av en minnestavla i koret vilket tyvärr inte styrelsen lyckades hinna verkställa.

Det nuvarande nyvalda Församlingsrådet har inte haft någon egen uppfattning utan grundar helt sitt avslagsyrkande på landsantikvariens utlåtande att inte medge uppsättande av minnestavla. Efter vår femton år långa strid med Länsstyrelsen, Länsrätten, Kammarrätten och Regeringsrätten tycks byråkratin och prestigen segra över förnuftet. Vi beklagar detta !

EFTERLYSNING

Vart har Carina von Walden med tidigare adress Avesta tagit vägen ?

Vi har fått hennes post i retur

Meddela: bengt.vw@comhem.se



Styrelsen