



Du som är intresserad av att hjälpa oss i styrelsen med lite olika uppgifter hör av dig ! En fritids-sysselsättning som ger en bra inblick i släktens historia.

*Ta gärna kontakt med:
Jahn von Walden, tfn 08 – 570 191 60,
jahn.von.walden@hp.com
Bengt A R von Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
bengt.vw@comhem.se
Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42, 076-141 84 42
fredaeriksson@telia.com.*



Plusgiro 4283961-3

Ordförande har ordet.

Bästa föreningsmedlemmar,

Vintern har verkligen kommit för att stanna med mycket snö och det är ännu långt till våren men dagarna blir längre och ljusare så det finns hopp. Jag och barnen är ute mycket och gör vinteraktiviteter både på skidor och skridskor. Kanske blir det en tur till svenska fjällen också.

Jag vill här ge er en liten inblick i vad vi i styrelsen har jobbat med under 2012 och våra planer för 2013. Styrelsens arbete fortsätter att fokusera på släktforskning. Vi har jobbat med 1600 och 1700-talen under året och nu är det dags att forska i 1800-talet. Här kommer vi tillbaka till frågan om att samla in fotografier och historier från förr. Styrelsen önskar verkligen att ni tittar i era gömmor och skickar in material till oss som kan hjälpa till i släktforskningen.

Styrelsen fick inte tillfälle att göra den forskningsresa till Lettland vi planerade förra åren med pengastöd från Riddarhuset. Vi hoppas att vi kan åka under 2013.

Våra nyvunna kunskaper ska sedan inkluderas i Släktboken. Planerna är att ha en ny utgåva klar till 2014 års släktträff.

I år är det Adelsmöte på Riddarhuset. Mötet är uppdelat på två tillfällen, februari och juni. Jag som huvudman kommer givetvis att närvara och representera släkten von Walden vid mötet. I kommande Föreningsnyheter återkommer vi med mer information från Adelsmötet.

Till sist skulle jag igen vilja slå ett slag för att intressera våra yngre släktmedlemmar i släktforskning och deltagande i träffar. Kanske också i styrelsearbetet. Här behövs allt engagemang vi kan få för att hålla föreningen aktiv och utöka områden där vi kan hitta och sprida information om vår släkt.

Med vänlig hälsning och en önskan om ett fortsatt bra 2013

Jahn von Walden

Ny utgåva av adelskalendern

Den 106:e årgången av Sveriges Ridderskap och Adels kalender finns nu tillgänglig att köpa från Riddarhuset.

Adelskalendern är den matrikel som vart tredje år redovisar alla levande ättemedlemmar med ingifta, närmare 31 500 personer. En fråga som ibland dyker upp är vem som skall stå med eller inte. I och med att adelskapet ärvs genom den så kallade agnatiska principen redovisas inte barn till adliga kvinnor (om de inte är gifta med adelsmän) generellt stryks avlidna män utan barn och avlidna kvinnor ur kalendern. Bland de som står kvar finner vi de vars make/maka är i livet och de kvinnor som är mödrar eller svärmödrar till nu levande personer.

Adelskalendern 2013 kan beställas från Riddarhuset för ett pris av 850 kronor.



Vart tog katten vägen ?

När Carl Axel von Walden med familj 1919 flyttade ner från Skogstibble till Ramsta prästgård fick man disponera grannhuset till prästgårdsbyggnaden, det som under senare år kallades för "brygg-huset". Huset bestod utav ett stort kök och kammare på nedre botten och två rum en trappa upp.

I prästgårdsbyggnadens stora kök regerade förutom prästen och prästfrun deras stora lurviga katt. Den hade sitt favoritlillhåll högst uppe på den trave av madrasser och sängkläder i köket som täcktes av ett vitt sängöverkast. Här kunde den vila ut efter att blivit jagad av von Waldens busgrabbar Oskar och Gösta. Dom fann ett stort nöje att jaga katten runt husen på gården.

En dag hade Oskar och Gösta tänkt ut någonting utöver det vanliga. Efter att ha lyckats fånga in katten så tog dom fram en stege och klättrade upp på ladugårdstaket med katten under armen. Väl uppe vid taknocken med katten i ett fast grepp släpptes kattstackarn lös på det sluttande plåttaket. Möjligheterna att få något fast grepp för klorna saknades nu helt. Sakta gled katten nu jamande nedför taket och hamnade när taket tog slut i dynghögen och den dyngpöl som fanns på baksidan av ladugården. Efter ett tags kämpande i dyngan lyckades katten till slut få lite fast mark under tassarna och nu gällde naturligtvis att så snabbt som möjligt söka upp sitt trygga gömställe. Grabbarna hade under tiden ställt undan stegen och kikade fram bakom ladugårdsknuten för att se vart katten tagit vägen. När katten kom rusande över gårdsplanen stod prästfrun på trappen skrikande "men var har du varit och så du ser ut !"

Grabbarna som hade sett upplösningen på det hela förstod att katten som vanligt tagit sin tillflykt till sitt gömställe i köket och högst upp på det vita fina sängöverkastet.

Prästfrun kunde aldrig riktigt förstå hur katten kunde ha hamnat i dyngpölen.

Men det fanns två grabbar i närheten som visste hur det hela gått till.



Ridderskapet och Adelns Ungdomsklubb

RAUK är en ideell förening för dig mellan 18 och 35 år som tillhör en på Riddarhuset introducerad ätt. RAUK vill fördjupa kontakterna och stärka gemenskapen inom den unga svenska adeln och belysa adelns roll i historien under trevliga former.

RAUK anordnar ett flertal aktiviteter, allt från baler till brännboll. Våra europeiska systerföreningar bjuder också in till internationella helger och andra aktiviteter.

Medlemskap är kostnadsfritt och vill du bli medlem och få utskick och inbjudningar kan du anmäla dig via föreningens hemsida rauk.info alternativt via vår e-post rauk@riddarhuset.se

Du som har flyttat

Glöm inte att meddela oss den nya adressen så att vi kan nå dej även i fortsättningen. Meddelande skickas till bengt.vw@comhem.se