

# FÖRENINGSNYHETER

## Kunglig kurir



*Du som är intresserad av att hjälpa oss i styrelsen med lite olika uppgifter hör av dig! En fritidssysselsättning som ger en bra inblick i släktens historia.*

*Ta gärna kontakt med:*  
*Jahn von Walden,*  
*tfn 08 – 570 191 60,*  
[jahn.von.walden@hjp.com](mailto:jahn.von.walden@hjp.com)  
*Bengt A R von Walden,*  
*tfn 08 – 99 63 08,*  
[bengt.vw@comhem.se](mailto:bengt.vw@comhem.se)  
*Fred Eriksson,*  
*tfn 018 – 32 84 42,*  
*076-141 84 42*  
[fredaeriksson@telia.com](mailto:fredaeriksson@telia.com)

När Gustav den III inspekterade sina trupper på Ladugårdsgärde 1785 ville han se om han kunde hitta någon duktig officer som han skulle kunna skicka på ett specialuppdrag som kunglig kurir. Efter genomgång med kavalleritrupporna begärde kungen att få ett enskilt samtal med den blott 20-årige fänriken Carl Peter von Walden som verkade vara en bra hästkarl. Kungen visade förtroende för Carl Peter som han ville ge uppdraget att rida ner till Wien med viktig diplomatpost.

Ett problem var att det i slutet av 1700-talet rådde krigstillstånd mellan Österrike och Preussen vilket innebar att Carl Peter hade att passera genom detta elände. Sagt och gjort Carl Peter och kungen är överens och kungen överlämnar väskan med de viktiga dokumenten i och önskar Carl Peter lycka till på den omkring 180 mil långa ridturen mot Wien.

Efter några veckors ridande genom ett krigshärjat Europa närmar sig Carl Peter Wien och möts då av den kejsrerliga armén som arresterar honom. På grund av omständigheterna under dåvarande krigsoroigheter var alla på sin vakt.

Vad var detta för ridande soldater i främmande uniformer som närmade sig Wien? Ingen hänsyn togs till det särskilda rekommendationsbrevet till Sveriges minister i Wien.

All den kungliga dokumentationen som fanns med förseglad blev utan tillstånd uppbruten och genomläst. Carl Peter fick efter arresteringen ej tillåtelse att själv vårda sina saker vilket innebar att större delen gick förlorat.

Efter detta fördes Carl Peter i fängsligt förvar genom övre Schlesien och Mähren (Tjeckoslovakien) och slutligen insatt på Spielbergs fästning bland statsfångar och andra förbrytare. Efter fem veckors uthärdad fängelsevistelse blev omsider Carl Peter uppå Kejsrerliga Hovkrigsrådets befallning frisläppt.

Trots den allra strängaste tillsägelse och löfte att ej fortsätta mot Wien lyckades Carl Peter ändå ta sig fram dit.

I Wien sökte han upp hovkanslern och ministern greve Barck till vilken han kunde lämna en muntlig redovisning av sina upplevelser. Här fick han tillfälle att till den kejsrerlige ministern överlämna en omfattande berättelse samt en i en not begäran om undersökning av vilken anledning han arresterats. Från ministern fick han till svar att han på grund av krigsoroigheterna i Europa inte kunde legitimera sig varken som kejsrerlig eller preussare. Därför blev han misstänkt som förbrytare och anhölls.

Ministern var helt övertygad om att han var kungligt sändebud från Sverige och helt oskyldig till det inträffade. Efter alla äventyr och den långa ritten genom Europa återvände Carl-Peter till sin ägandes gård Görlinge strax intill Örsundsbro. Han dog av slag 1794 knappt 29 år.



## En släkthistoria från Finland förmedlad av Rainer Berndes

Knut Vidolfer von Waldens dotterdotter Lina var gift med Carl Ludvig Berndes som var brukspatron på Jockis gods 1882 – 1898. (Se sid 30 – 31 i Släktboken) Finska staten övertog Jockis gods 1918 och nu finns det planer på att ordna utställningsutrymmen i salar på herrgården. Salarna skall möbleras och restaureras till samma utseende som det såg ut i slutet av 1800-talet.

Det är ett historiskt projekt med stark anknytning till Finlands självständighet samt släkten Mannerheim. Under den tid släkten Mannerheim var huvudägare till Jockis utvecklades godset och spikfabriken. Flera svenskar i tjänstemannaställning flyttade till godset och bruket och några köpte naturligtvis aktier såsom Ludvig Berndes gjorde. Berndes sålde sina aktier till Johan Mannerheim som bodde på Jockis fram till 1904 då han var tvungen att gå i landsflykt under Bobrikoffs välde. Mannerheim återvände till släktgodset Grensholm invid Roxens nordöstra strand i Sverige och sålde alla sina aktier till Alfred Kortelin. Herrgården plundrades och arkiven brändes 1917, samma natt som Jockis dåvarande ägare Alfred Kortelin avrättades av ryska Bolsjevikerna. Samma natt genomfördes "oktoberrevolutionen" av bolsjevikerna i Ryssland. De "röda" innehade sedan herrgården som huvudnäste under frihetskriget 1918 då de "vita skärgårdstrupperna" anlände till Jockis under greve Ehrensvärds ledning. Skärgårdstrupperna bestod av svenska frivilliga och Skärgårdens skyddskårs soldater från Åbo.



## Släktföreningens verksamhet 2011

### RESULTATRÄKNING

#### Intäkter

Årsavgifter	12 400
Släktträff	6 849
Övriga intäkter	3 563
<b>Summa intäkter</b>	<b>22 812</b>

#### Kostnader

Släktträffen	14 179
Datautrustning	7 265
Distribution	6 606
Övriga kostnader	9 196
<b>Summa kostnader</b>	<b>37 246</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>- 14 434</b>

### Föreningens tillgångar 2012 01 01

Eget kapital	6 020
Gravfond	2 800
<b>Totala tillgångar</b>	<b>8 820</b>

### Kommentarer:

Vid årets början hade föreningen ett eget kapital exklusive gravfonden på 20 654 kronor. Föreningens intäkter uppgick under året till 22 812 kronor varav den största posten var årsavgiften med 12 400 kronor. Vad som är glädjande är att allt fler av våra registrerade medlemmar betalat sin årsavgift. Vilken är vår viktigaste inkomstkälla. 2011 arrangerade styrelsen släktträffen i Biskopskulla till vilket vi subventionerade arrangemanget med 7 330 kronor. Styrelsen tycker att det är viktigt att vi använder en del av vårt kapital till släktträffar för att på detta sätt uppfylla ett av släktföreningens syften nämligen att verka för sammanhållning inom släkten. Detta gör att 2011 års verksamhet gick med underskott.

## Släktboken

Köp vår släktbok som styrelsen producerat. I släktboken kan du läsa om hela släkten fr o m. vår anfader Georg Fredrik von Walden tio generationer fram till i dag. Släktboken kostar 125:- (plus porto).

Beställes genom Bengt A R von Walden

E-mail: [bengt.vw@comhem.se](mailto:bengt.vw@comhem.se)

Eller tel: 08-996308

Den adliga ätten  
von Waldens historia

