



Du som är intresserad av att hjälpa oss i styrelsen med lite olika uppgifter hör av dig ! En fritidssysselsättning som ger en bra inblick i släktens historia.

Ta gärna kontakt med:

*Jahn von Walden,
tfn 08 – 570 191 60,
[jahn.von.walden@h
p.com](mailto:jahn.von.walden@h
p.com)*

*Bengt A R von Walden,
tfn 08 – 99 63 08,
[bengt.vw@comhem
.se](mailto:bengt.vw@comhem.se)*

*Fred Eriksson,
tfn 018 – 32 84 42,
076-141 84 42*

Släkträffen i Skogstibble



Den 29 augusti 2009 samlades den adliga ätten von Walden till sitt vartannat år återkommande släktmöte. Denna gång hölls mötet i Skogstibble kursgård. Valet av Skogstibble som mötesplats, grundade sig på att många, ett femtiotal födda under 1800-talet och in början av 1900-talet, i släkten har levt och verkat i trakten. Som information till detta hade styrelsen satt upp en karta och markerat ut hus och gårdar där släktingar bott. Till utställningen fanns även tidningsartikel med fotografier från föregående möte på Strömsholm.

Ett 60-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Glädjande var att både yngre, äldre och långväga släktingar från Norge och Finland deltog. Släkträffen började med förmiddagskaffe och mingel för att därefter samlas till årsmöte. Styrelsens ordförande Jahn von Walden hälsade alla hjärtligt välkomna. Ett välfyllt kompendium

med deltagarförteckning, föredragningslista för ordinarie årsmöte, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse delades ut till alla som stöd till föredragningarna. Efter avslutat årsmöte intogs lunch. Alla återsamlades i konferenslokalen där initiativtagaren Bengt A R von Walden presenterade släktboken ”Den adliga ätten von Waldens historia”. Samtliga närvarande familjer fick var sitt exemplar. Styrelsens forskningsarbete sträcker sig från ättens stamfader Wilhelm Waldt född omkring 1580 vars söner, Johann och Wilhelm von Walden upphöjdes till adligt stånd av dåvarande svensk/polske kungen Sigismund III. Efter en del upprördheter med hertigen av Kurland upptogs sönerna, 1648, i hertigdömet Kurlands riddarhus. Johann von Waldens sonson Georg Fredrik, vår svenske anfader, född 1654 på Ösel, tjänade i sin

ungdom under flera år i generalstaterna i Holland och kom i svensk tjänst som kaptenlöjtnant under Karl den XI:s regeringstid. Georg Fredrik flyttade till Lilla Väsby, Uppland, 1679. 1682 blev Husby by med omkringliggande ägor Georg Fredriks frälseegendom. Under Ulrica Eleonoras regentskap blev Georg Fredrik 17 december 1719 naturaliserad svensk adelsman och introducerad 1720 i Stockholms Riddarhus. I släktboken kan man vidare följa släktled efter släktled fram till idag, tionde generationen.

Det är släktstyrelsens önskan att med denna släktbok upplysa alla vetgiriga om släktens bakgrund och sammansättning och samtidigt väcka ett bredare intresse bland så många medlemmar som möjligt.

Nästa släktmöte planeras till år 2011.

SLÄKTBOKEN

De som inte hade nöjet att vara med vid släktträffen i Skogstibble har nu möjlighet att köpa SLÄKTBOKEN som styrelsen producerat.

I släktboken kan du läsa om hela släkten fr o m vår anfader Georg Fredrik von Walden tio generationer fram till idag.

Släktboken kostar 125 kronor (plus porto).

Beställ den genom Bengt von Walden E-mail

bengt.vw@comhem.se eller telefon 08 – 99 63 08.



ÅRSMÖTET 2009

Vid släktföreningens årsmöte i samband med släktträffen behandlades styrelsens berättelse och den ekonomiska redovisningen för 2007 och 2008.

Revisorena hade inget att erinra och styrelsen fick ansvarsfrihet för de båda åren. Årsmötet beslutade att utse följande styrelse fram till årsmötet 2011:

- Jahn von Walden, ordförande
- Bengt von Walden, ledamot
- Bengt AR von Walden, ledamot
- Fred Eriksson, ledamot
- Margareta von Walden, ledamot
- Peter RE von Walden, suppleant
- Roger von Walden, suppleant

Till revisorer valdes Lennart von Walden och Christer Lingman.

Årsmötet beslutade om oförändrad årsavgift 200 kr och för make/maka/sambo 100 kr.

EPITAFIET

Styrelsen ansökte för andra gången 2006 hos Kyrkorådet i Knivsta kommun om tillstånd att få sätta upp en minnestavla i Husby Långhundra kyrka. Minnestavlan (epitafiet) skulle tala om vilka av våra anfäder som gravsatts i kyrkan. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 19 mars 2007 att avslå Släktföreningens begäran trots att kyrkorådet tillstyrkt vår begäran. Släktföreningen överklagade beslutet till Länsrätten, som i dom den 12 december 2007 avslag överklagandet. Släktföreningen lämnade i januari 2008 in ett överklagande till Kammarrätten i Stockholm avseende Länsrätts dom med begäran om prövningstillstånd. Kammarrätten beslutade i februari 2008 att inte lämna prövningstillstånd. Släktföreningen överklagade detta beslut till Regeringsrätten då föreningen anser att den lag som dessa myndigheters beslut bygger på är helt felaktigt. Lagen som åsyftas är kulturminneslagen 4 kapitlet § 3 där det står att kyrko-byggnader uppförda före 1939 på intet sätt får förändras då det gäller form, färg eller utseende. Kyrkorummet kommer genom minnestavlan inte på något sätt att förändras enligt lagrummet som besluten bygger på. Därför anser Släktföreningen att lagen tolkats på ett helt felaktigt sätt. Regeringsrätten meddelade beslut i december 2008 att Kammarrätts avgörande står fast. Vid ett möte i Husby Långhundra kyrka den 2 juni med Länsstyrelsen och Kyrkorådet nåddes ingen framgång. Släktföreningens styrelse har därför under hösten övervägt vilka möjligheter som finns att nå framgång i denna för föreningen viktiga fråga.

PRESENTATION AV OSS I STYRELSEN.

- Arkiv och DISGEN ansvarig i släktföreningen.



Namn: Fred A Eriksson

Ålder: 64 år

Födelseort: Vänge i Uppland.

Bor i villa Sveaborg (finskt hus Findomo) invid sitt föräldrahem Svealund i Vänge.

Familj: Hustru Marie samt 3 barnbarn, Emilie 14 år, Samuel 9 år och Silje 7 år vilka tyvärr miste sin pappa Fredrik genom sjukdom 2008-05-07.

Arbete: Pensionär, tidigare utbildad elektriker med allmän behörighet. Arbetat vid Securitas i 16 år med säkerhetsanläggningar på bank, post och industri. Senare med försäljning på nämnda företag. Förvaltare på RIKSBYGGGEN i 21 år. Militärtjänst gjordes som beriden jägare vid K4 i Umeå, med telegrafi och samband som specialitet.

Pensionärstiden utgörs nu av släktforskning, trädgårdsarbete, arbete i Vänge hembyggsförening, kyrkorådet i Norra Hagunda församling, folkmusik (spelar lite nyckelharpa) samt ridning när tiden räcker till.

